

even niet naar school

maart 2020

ik werd vanochtend wakker
maar het was een beetje raar
want er ging vandaag geen wekker
maar we bleven bij elkaar

ik zal je iets vertellen
op dit plaatje zie je mij
ben ik vandaag verdrietig?
of kijk ik juist wel blij?

hier zie je mijn familie
kijk, ze zijn er allemaal!
dat is ook heel belangrijk
want zij doen mee in dit verhaal

Dit verhaal gaat over mij
want er is iets aan de hand
op de hele wereld
en ook in mijn land

op de hele wereld
voelen mensen zich niet fijn
ze hoesten en ze niezen
omdat ze ziek blijken te zijn

van de baas van ons land
mochten we geen hand meer geven
omdat je anders per ongeluk
het virus door kon geven

toen mochten we niet meer naar school
dat vond ik even superfijn
lekker spelen met de duplo
met de poppen of de trein

maar na een paar dagen
kreeg dat wel een draai
ik voelde me verdrietig
want alleen thuis spelen is soms saai

van school kregen we werk voor thuis
bijvoorbeeld ook dit boekje
en als ik hard gewerkt had
kreeg ik wat te drinken en een koekje!

soms gingen we naar buiten
dat was wel heel erg fijn!
naar de hei of naar het bos
want dat is gezond, buiten zijn!

wat ik het allerleukste vond
zet ik ook op papier
want mijn fijnste herinnering
nou, die zie je hier!

het was gek want we konden
bijna nergens heen
ik zag niet al mijn vriendjes
en ik miste iedereen

maar na best veel nachtjes slapen
is daar eindelijk toch de dag
voor knuffels, spelen, handen geven
en dat ik weer naar school terug mag